

# Ηρακλής: Η αληθινή ιστορία

[kathimerini.gr/k/sunday-edition/799563/iraklis-i-alithini-istoria](http://kathimerini.gr/k/sunday-edition/799563/iraklis-i-alithini-istoria)

Newsroom

15.01.2015 • 18:02

Με την «Κ»

1' 40" χρόνος ανάγνωσης









Δέσποινα Ράμμου

Μπορεί ο μύθος του Ηρακλή να θυμίζει... κόμικ; Μπορεί, εκτός από το να θαυμάσουμε τα κατορθώματά του, να γελάσουμε μαζί του; Ναι, στην παράσταση «Ηρακλής – Η αληθινή ιστορία» ο μύθος παρουσιάζεται με έναν διαφορετικό τρόπο, με ακρίβεια, αλλά και χιούμορ.

4 ηθοποιοί-απόφοιτοι της Δραματικής Σχολής Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν παρουσιάζουν τη γνωστή ιστορία του ημίθεου Ηρακλή σύμφωνα με τους κώδικες του αυτοσχεδιασμού και του σωματικού θεάτρου, δίνοντάς μας την ευκαιρία για μια πρωτότυπη, βιωματική προσέγγιση της μυθολογίας. Θελήσαμε να μάθουμε περισσότερα από τον **Δημήτρη Δεγαΐτη**, τον σκηνοθέτη της παράστασης.

**Τι σας παρακίνησε να παρουσιάσετε το μύθο του Ηρακλή;**

**Δημήτρης Δεγαΐτης:** Η παράσταση αυτή έχει ιστορία. Μια ομάδα ηθοποιών αποφοίτων του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν δημιουργήσαμε πριν από περίπου 12 χρόνια την ομάδα «Πετάει» και αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια παράσταση αυτοσχεδιασμού με θέμα τους άθλους του Ηρακλή, δοσμένους μέσα από μια κωμική... ματιά.

Έτσι προέκυψε η παράσταση «Ηρακλής – Η αληθινή ιστορία». Ένας φίλος ηθοποιός, που έπαιζε τότε στην παράσταση, επέμενε πως αυτή η δουλειά έπρεπε να γίνει ξανά. Έτσι, με μια ομάδα ηθοποιών που τελείωσαν πρόσφατα τη σχολή του Θεάτρου Τέχνης, επαναλαμβάνουμε την παράσταση εκείνη, με κάποιες μικρές διαφορές.

**Παρουσιάζετε τους άθλους του Ηρακλή με πρωτοτυπία και χιούμορ. Θα μας πείτε δυο λόγια γι' αυτόν, τον διαφορετικό τρόπο;**

Δ. Δ.: Σε αυτόν τον «Ηρακλή» υπάρχει ελάχιστο κείμενο και αρκετός σωματικός αυτοσχεδιασμός. Οι σκηνικοί χώροι και το ίδιο το σκηνικό δημιουργούνται αποκλειστικά από ανθρώπινα σώματα: Η Λερναία Ύδρα, ένα καράβι, γέφυρες, ρινγκ, ο ουρανός... Ο Ηρακλής αυτός έχει χιούμορ, είναι αδέξιος, είναι πλακατζής... Τον αγαπάς για τη γήινη πλευρά του. Είναι ένας Ηρακλής έξω καρδιά!

**Κείμενο:** Άνδρη Θεοδότου **Σκηνοθεσία:** Δημήτρης Δεγαΐτης **Σκηνικά-κοστούμια:** Γιώργος Σκαβάρας **Μουσική:** Νίκος Τσέκος **Παραγωγή:** εταιρεία θεάτρου «ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΗΣ» **Παίζουν:** Δήμητρα Κωνσταντινοπούλου, Βερόνικα Δαβάκη, Αυγουστίνος Κούμουλος, Γιάννης Δαμάλας, Κωστάκης Ανδρικόπουλος, Γιάννης Ασκάρογλου, Ιουλία Γεωργίου, Χριστιάνα Δρόσου, Καίτη Ιωαννίδου, Θανάσης Πατριαρχέας, Ειρήνη Τσιριγώτη, Γιάννης Κόκκας, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Δώρα Παρδάλη

### **info**

Έως 22/2. Σάββατο και Κυριακή στις 5 μ.μ. • Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία (πληροφορίες-κρατήσεις: Ε. Πανουτσοπούλου, 6947-025226). • Για παιδιά από 6 ετών • **Θέατρο OLVIO:** Ιερά Οδός 67 και Φαλαισίας 7, Βοτανικός τηλ. 210-3414118